

Chiel Ruigrok bleef na de oorlog met zijn vee definitief op boerderij Vreeburch, maar hij woonde nog steeds bij de Kerklaanbrug. Nadat rond 1960 de Vreeburchlaan bijna volledig ontwikkeld was tot tuinbouwgebied en de laatste strook weiland langs de Kerklaan ook was verkocht voor woningbouw, bleef er in de Lierpolder weinig grasland meer over. Ammerlaan had ook nog een paar percelen weiland in de Vlietpolder liggen, aan de overzijde van het Zwethkanaal en recht tegenover de Kerklaan. Daar konden de koeien van Ruigrok in de zomer blijven grazen.



*Chiel Ruigrok kwam op hogere leeftijd nog vaak op de fiets naar de boerderij, waar zijn zoon woonde.*

Zijn zoon Willebrordus (Brord) Ruigrok nam later als pachter het melkveebedrijf over. Nadat Marie in 1970 naar Delft verhuisde is boerderij Vreeburch een paar jaar onbewoond geweest. Brord Ruigrok woonde met zijn gezin in een houten huisje dat aan het 'gereformeerde laantje' stond, parallel aan de Kerklaan en vlak naast het stenen huis van Voskamp. In 1974 heeft Brord Ruigrok de boerderij van Marie overgenomen, maar de verkoopsgesprekken liepen niet makkelijk. Marie vroeg te veel en Brord wilde, of kon die vraagprijs voor de sterk verouderde en verwaarloosde boerderij niet betalen. Omdat partijen er niet uitkwamen, heeft buurman Martinus Franssen tussen Marie en Brord bemiddeld, waarna Marie uiteindelijk toch water bij de wijn deed. Na het overlijden van Marie in 1977 kwamen de percelen grasland die aan de overzijde van de Kanaalweg in de Vlietpolder lagen, toe aan de erfgenamen. Zij hadden geen interesse in dit grasland en hebben deze percelen aan Brord overgedragen.

Van 1974 tot 1985 heeft Brord met zijn gezin op de boerderij gewoond. Hij had in de winter wel 40 melkkoeien en nog wat jongvee op stal staan. De toenemende regelgeving voor melkveehouders en de ingestelde melkquota waren in 1981 de reden om met de melkkoeien te stoppen. Het grasland in de Vlietpolder werd verkocht aan KP Holland en in december 1984 verhuisde het gezin Ruigrok van boerderij Vreeburch naar een woning aan de Hoge Noordweg. Daar stond een klein stalletje naast waar Brord nog een aantal vleeskoeien had staan. Zelf ging hij op de groenteveiling werken en in december 1996 is hij overleden.



*Er is net een kalfje geboren in de stal van boerderij Vreeburch en het trektouwtje zit nog aan de voorpootjes vast. Brord Ruigrok zit er gehurkt achter en aan zijn rechterarm te zien, heeft hij bij de bevalling een handje moeten helpen.*

Eind 1962 verhuisden Chiel en Anna Ruigrok naar de Trompstraat 18. De gemeente had het blokje van twee woningen van Marie Ammerlaan overgenomen en liet deze al snel afbreken om de Kerklaan te verbreden. Ruigrok had bij de gemeente De Lier bedongen dat hij voor de woning aan de Trompstraat ook geen huur hoefde te betalen. De gemeente was daar akkoord mee gegaan zolang zij daar zouden wonen. Mevr. Anna Ruigrok-van Holsteijn is in 1980 overleden en haar man Michaël Ruigrok in 1987.

Nadat Brord Ruigrok besloten had om naar de Hoge Noordweg te verhuizen, was buurman Martinus Fransen direct geïnteresseerd om de boerderij met het omliggende land over te nemen. Het feit dat Martinus zich in 1974 voor Brord had ingespannen om bij Marie Ammerlaan een lagere koopsom te bedingen, betaalde zich nu terug. Fransen kon de boerderij kopen, maar hij had in feite alleen interesse in de toegang naar zijn tuinbouwbedrijf dat voor een deel achter de boerderij lag. Nu kon hij een betere ontsluiting regelen. De boerderij werd doorverkocht aan zijn dochter en schoonzoon.

Zo werden Niek en Corrie Zeestraten-Fransen in 1985 de nieuwe eigenaar van boerderij Vreeburch. Zij verbouwden de woning tot een moderne woonboerderij. De lange koeienstal was in zeer slechte staat en is afgebroken. Het boenhok is wel blijven staan en werd door de familie Zeestraten het achterhuis genoemd. In de kopgevel van de stal was een fraaie gevelsteen ingemetseld met het bouwjaar 1597. Na de verbouwing van de stal kwam de gevelsteen vrij en heeft de familie Zeestraten

deze aan Museum De Timmerwerf geschonken.



In de kopgevel van de verbouwde stal herinnert de naam 'Vreeburch' met het jaartal 1597 ons op deze foto aan de eeuwenoude geschiedenis van deze boerderij in de Oude Lierpolder.