



*Een bijzondere foto met de familie Van der Wel op de schuit. In 1953 trouwde dochter Corrie van der Wel met Teun van der Lugt. Vanuit de boerderij ging het met de schuit vol bruiloftsgasten over een rimpelloos Leewater naar het gemeentehuis dat schuin aan de overkant van het water stond en vandaar naar het oude gereformeerde kerkje aan de Hoofdstraat. Rechts zien we het woonhuis van Frans van Staalduinen (1907). Voor de stal is een enorme hooitas zichtbaar waaruit valt op te maken dat er in 1953 nog koeien in de stal stonden. De stal was inmiddels wel fors ingekort en van een houten kopgevel voorzien. Links van de boerderij ligt de tuin van Jacob van den Berg jr. met een grote tuindersschoorsteen en uiterst links is het eerste warehouse net zichtbaar.*

Na het vertrek van de familie Van der Wel werd de boerderij rond 1960 verbouwd en aan de achterzijde met een grote garage uitgebreid. Het perceel kreeg de bestemming huis, garage, werkplaats en erf. In 1966 wordt het perceel verkocht aan de Westlandse Automobielen Centrale, in de volksmond de WAC garage genoemd. Dit bedrijf was opgericht door drie zonen van eigenaar Joh. van der Meer en kwam in gezamenlijk eigendom van: Albert Willem van der Meer; Philippus Johannes van der Meer; Anthonius Johannes van der Meer.

De gemeente De Lier had haar oog al in de jaren zestig op het gebied rond de boerderij laten vallen. Zij kocht rond 1963 de tuin van Jacob van den Berg jr. op en ontwikkelde daar plannen voor o.a. een gymzaal langs de Lee en een schoolgebouw waarin later De Spin gehuisvest was. Een deel van het tuinland werd gereserveerd voor de seniorenwoningen van de Bleijenburgflat en voor de pas eind jaren negentig gebouwde Bleijenburgbrug. De twee meest noordelijke rijtjes woningen aan de Hohorst zijn ook op de tuin van Van den Berg gebouwd.



*Achter ons huis is over de  
Lee en gedeelte van de tuin  
1960*

Jacob van den Berg jr. trouwde in 1940 met Pietje van Harmelen en zij gingen eerst wonen op Hoofdstraat 127. In 1953 verhuisde het gezin naar nummer 131. Vanuit deze woning is een foto van de tuin gemaakt, schuin aan de overzijde van de Lee. De tuin lag recht tegenover de oude begraafplaats en het gemeentehuis. Aan de overkant is nog een strookje open tuinland te zien waar Cees Scholtes op tuinde. Het land was in eigendom van de katholieke parochie. Daarachter zien we de verhoogd aangelegde katholieke begraafplaats met een aantal gedenkstenen. Rond het jaar 2000 zijn hier een aantal luxe woningen gebouwd.

Op onderstaand kaartje zien we links de langwerpige vorm van de Bleijenburgflat en rechtsonder de bouwvorm van boerderij Blijvenburg met aangebouwde garage.



Eind jaren zestig bouwen de gebroeders Van der Meer een splinternieuwe garage aan de Hoofdstraat. De boerderij met garage wordt verhuurd aan o.a. Van der Schans autoschade tot aan het moment dat de gemeente De Lier de locatie overneemt en in 1986 laat afbreken.



*WAC garage aan de Hoofdstraat met de brugoprit naar boerderij Blijvenburg.*