

Michaël Ruigrok

Deel 17

Tussen de pachtuinen van Geert van Etten en Cor Duijvestein stond langs de Kerklaan nog een kleine koeienstal op het land van Joor en Marie Ammerlaan. Al ruim voor de oorlog was Ammerlaan met het melkveebedrijf op 'Vreeburch' gestopt en was hij zich gaan richten op het fokken van vleeskoeien of vetweiders. Het meeste land werd verpacht aan de katholieke jonge boer Michaël Hendrikus (Chiel) Ruigrok (1896-1987). Chiel Ruigrok was opgegroeid op de boerderij die aan de Oudecampsweg stond, tegenover de kruising met de Hoefweg. Zijn moeder was Klazina Koene, de zus van Johannes Koene die samen met de broers Bongaards de timmerzaak in De Lier runde.

(Op deze boerderij was Jan Koene in 1907 aan het werk toen zijn vader hem aansprak op zijn relatie met Aagje van Geest en een huwelijk verbod. Zie hiervoor deel 12)

Michaël Ruigrok trouwde in 1925 met Anna Ida Adriana van Holsteijn uit Naaldwijk. Vermoedelijk is Michaël vanaf zijn trouwen al gaan werken bij Joor en Marie en vanaf 1927 gaan boeren op de percelen langs de Kerklaan. Broer en zus Ammerlaan waren toen ook eigenaar van het dubbele woonhuis dat net voor de Kerklaanbrug pal langs de laan stond. Ruigrok woonde in het huisje dat het dichtst bij de brug stond, maar hoefde als pachter geen huur aan Ammerlaan te betalen. In eerste instantie had deze woning een adres aan de Dorpstraat (de voorganger van de Hoofdstraat). In november 1937 besloot de gemeente De Lier de huisnummering aan te passen. De naam Dorpstraat werd gewijzigd in Hoofdstraat en de aansluitende straten kregen ook eigen straatnamen. Zo kreeg de woning van Chiel Ruigrok rond 1937 het adres Kerklaan 4.



Er waren inmiddels net voorbij de katholieke kerk al een aantal nieuwe huizen langs de Kerklaan gebouwd en verderop langs de Kerklaan hadden de eerste tuinders zich al gevestigd. De verwachting was dat er nog wel meer woningen en bedrijven langs deze laan zouden ontstaan, waarmee de noodzaak van een eigen straatnaam en huisnummering voor de hand lag.

Op de hoek van de Hoofdstraat/Kerklaan stond het woonhuis met winkel van Wim Keijzer en direct daarachter het blokje van twee woningen. In het eerste huis hebben o.a. de gezinnen Van Mil en Frank Bijl gewoond. Zij huurden eveneens van Ammerlaan.



Binnen de familie Ruigrok zijn nog foto's aanwezig met het gezin dat vanaf 1925 in dit huis voor de brug opgroeide. De voordeur was in de kopgevel aangebracht met direct daarnaast de waterput. In de keuken zal de waterpomp gestaan hebben. Het gangetje leidde naar de woonkamer met twee bedsteden. Tussen en onder de bedsteden was een kelderkast, bereikbaar met een klein trapje. Dit noemden ze vroeger 'het spint' en deze situatie is in de woonkamer van De Timmerwerf nog steeds aanwezig. Met een schouw in de woonkamer werd het huisje warm gestookt. In de keuken een plek voor het fornuis en de trap naar het zoldertje. De WC was buiten in een klein gebouwtje tegen de gevel aangebouwd en met een beerput die toen ongetwijfeld nog op de Lee was aangesloten. Voor het huis lag een fraaie en met bomen begroeide tuin die tot aan het Leewater doorliep. Deze tuin was aan een zijde opgesloten door het talud van de Kerklaanbrug.

De bouwtekening van dit dubbele en gespiegelde woonhuis bleek nog in het archief van de gemeente Westland aanwezig. Alle belangrijke gegevens zijn op de tekening vermeld. Pieter Ammerlaan, eigenaar van boerderij Vreeburch en wonende in Delft, liet twee bouwmanswoningen bouwen door timmerman Johannes Koene. Op 1 maart 1911 krijgt hij vergunning, ondertekent door burgemeester Cramer en wethouder Jacob van den Berg. Aan de rechterzijde een situatietekening die duidelijk aantoonde dat de woningen op de erfgrans met de Kerklaan zijn gebouwd. Joor en Marie woonden sinds januari 1909 op Vreeburch, maar oom Pieter was de aanvrager van dit bouwplan. Na het overlijden van Pieter Ammerlaan in 1917 kwamen deze twee huisjes in bezit van Joor en Marie.

Een unieke prent die dankzij het speurwerk door nazaten van de familie Ruigrok boven tafel is gekomen. Voor De Timmerwerf extra bijzonder omdat de tekening is gemerkt met J. Koene.



Gezinsfoto van de familie Ruigrok voor hun huis aan de Kerklaan rond 1946. Staande v.l.n.r. Riet, Jeanne, Henk, Sien en Bep. Voorste rij: v.l.n.r. Brord, vader Chiel, moeder Anna en Annie. Uiterst rechts kijken we naar het balkon van Van der Mark, aan de overkant van de Kerklaan.

Ruigrok kon op de fiets naar z'n werk, iets verderop langs de Kerklaan waar hij een stalletje voor zijn koeien had staan. In de zomerperiode liep zijn vee buiten op de percelen weiland die kort achter en naast deze stal lagen. Maar hoe meer tuinbouwbedrijven zich op het land van Ammerlaan vestigden, hoe minder weiland er voor zijn koeien overbleef. Kort na 1940 was het weiland rondom zijn stalletje al bijna volledig herbestemd voor tuinbouw. Het grasland dat meer oostwaarts gelegen lag en waar later de bedrijven aan de Vreeburchlaan zouden ontstaan, bleef nog enkele jaren voor zijn koeien behouden.



Bruidspaar Jeanne Ruigrok en Theo Spanbroek in 1959 op weg naar de katholieke kerk en zij lopen hier ter hoogte van de Kerklaanbrug. Verbazend hoe smal die eigenlijk was. Links kijken we tegen het ouderlijk huis van Jeanne Ruigrok aan dat rond 1963 moest wijken voor de verbreding van de Kerklaan. Rechts de achterzijde van het woon/winkelpand van boekhandel Van der Mark. De bakkerij van de familie Bijl valt aan de rechterzijde net buiten de foto.



Begin jaren '60 van de vorige eeuw. De manufacturenwinkel of modemagazijn van Wim Keijzer is hier nog aanwezig en in het pand daarachter woonde o.a. het gezin van Chiel Ruigrok. De nieuwbouwwijk 'Bleijenburg' was alleen bereikbaar via deze smalle doorgang in de Hoofdstraat. Vooral het transport van een paar duizend houten heipalen was een groot probleem. Om de bocht te kunnen maken moesten eerst de lantaarnpalen en de verkeersborden verwijderd worden. De gemeente kocht uiteindelijk de woningen rechts op en verbreedde de Kerklaan en gelijktijdig de Kerklaanbrug.

