



*Een uitsnede van de Kaart van Kruikius uit 1712.*

In het midden van dit kaartje zien we boerderij Vreeburch liggen, omgeven door boomgaarden en bosschages. Maar de vermelde naam Blyenburch is niet correct. Die naam hoort toe aan de boerderij die een stuk zuidelijker, nabij de Hohorst langs de Lee heeft gestaan. Onder boerderij Vreeburch is het eerder beschreven driehoekige stuk weiland van ca 4 ha ook al herkenbaar en daaronder de smalle strook die met de naam 'de vier hond' werd aangeduid. Dwars door de polder is, met stippellijntjes nog net zichtbaar, een deel van het kerkenpad van Honselersdijk naar de Domkerk ingetekend. Uiterst rechts komt het pad vanaf de overzijde van de Kromme Zweth in beeld. Er is daar een smalle brug getekend. Het pad loopt door het gebied de 'Zeven Gaten', via het 't Laentje langs de boerderij van Buitelaar verder in westelijke richting. Aan het einde loopt het kerkenpad evenwijdig aan een poldersloot onder boerderij Vreeburch langs, voordat het aansluit op de Kerklaan.

Dit smalle en eeuwenoude kerkenpad kwam bij de herontwikkeling van het driehoekige stuk weiland rond 1950 te vervallen. De poldersloot werd gedempt en daarop kwam de nieuwe laan tussen de bedrijven van Joop Fransen en Wim van der Knaap. Voor de vele fietsers werd dit laatste stuk kerkenpad zo een stuk gebruiksvriendelijker.

In 1914 is de boerderij van de familie Varekamp gebouwd en die staat dus nog niet op deze kaart. Het pad liep vlak voor deze boerderij langs, was vrij smal en bij het passeren van een paar poldersloten moest je oppassen om met de fiets niet naast de net zo smalle brugplanken te rijden. Menigeen heeft bij deze planken een nat pak opgelopen.

Voor bewoners van de Noordlierweg en directe omgeving was dit pad de snelste route naar het dorp en veel kinderen maakten er dagelijks dankbaar gebruik van om naar school te gaan.

De aanleg van de Blakervaart of Nieuwe Kanaal in de jaren '70 maakte abrupt een einde aan dit eeuwenoude voet- en fietspad door de Oude Lierpolder.

Leen Pauwe vertelde nog een verhaal van zijn vader, kruidenier Arie Pauwe aan de Kerklaan. Neef Leen, Bolle Leen van het Oranjecomité, werkte tijdelijk bij zijn ome Arie en bracht boodschappen met de fiets naar klanten aan de Noordlierweg. Hij nam de snelste route via het kerkenpad. De volle fietsmand voorop ontnam hem het zicht en Leen reed met fiets en al naast de brugplank in de sloot. Kletsnat kwam hij met fiets en mand bij de winkel terug en vertelde wat er gebeurd was. Arie Pauwe vroeg als eerste wat er van de boodschappen was overgebleven, maar Leen antwoordde ontdaan: 'Boodschappen, man ik had wel dood kunnen zijn'. 'Maar Leen, je staat hier toch nog', zei Arie droog, om aan te geven dat het zo erg niet was.



*Luchtfoto uit 1969 waarop het nieuwe tuinbouwgebied rond de Vreeburchlaan in het midden al bijna volledig ontwikkeld en bebouwd is. Veertien tuinbouwbedrijven werden hier gevestigd. Aan de rechterzijde is langs de Vreeburchlaan als eerste de woning met tuin van Jan Ruigrok te zien. Deze woning staat er nog steeds, maar is nu bijna volledig onderdeel geworden van de nieuwbouwwijk Liermolen.*



*Zicht vanaf de Domtoren rond 1926. 'Over de brug' is de Leonardustempel het enige bouwwerk. De woningen langs de Van Rijnstraat, Molenstraat en Tuinstraat zijn rond 1929 gebouwd. In de verte is de begroeiing langs de Noordlierweg nog net te zien. De bomenpartij in het verlengde van het kerkje en de slingerende Molensloot, hoort bij de historische boerderij van Thomas Kester die aan het begin van de Blaker heeft gestaan. Als we aan de rechterzijde op deze foto inzoomen, zijn de vage contouren van de Lierpoldermolen aan de Laan van Adrichem te zien.*

