

De allereerste tuinders die zich in 1929 op het land van Joor en Marie Ammerlaan vestigden, waren de broers Martinus Cornelis (Tinus) van Etten en Gerardus Martinus Adrianus (Geert) van Etten. Zij waren afkomstig uit Kwintsheul. De percelen weiland waarop zij gestart zijn, behoorden in 1832 nog niet bij boerderij 'Vreeburch'. Pas in 1927 zijn deze in bezit van Joor en Marie Ammerlaan gekomen. Op een later moment komen we hier uitgebreider op terug.

Geert trouwde in 1931 en ging in een splinternieuw huis aan de Van Rijnstraat wonen. In 1939 verhuisde hij met zijn gezin naar de Molenstraat en rond 1942 naar een houten woning die op de tuin langs de Kerklaan kwam te staan. Hier zit nog een heel verhaal aan vast.

Voetbalvereniging SV De Lier speelde voor de oorlog op het weiland van Anton van der Mare, achter het Kloosterslop. Op deze locatie staat nu supermarkt Jumbo. Rondom dit voetbalveld lag een atletiekbaan waar ook wedstrijden gehouden werden en tevens vonden daar Lierse dorpsfeesten plaats. Naast dit voetbalveld stond een grote houten kantine met twee verdiepingen. 'Barre Dirk' Rietdijk woonde in deze kantine en naast de verkoop van allerlei versnaperingen verzorgde hij ook het veld. Dirk hield wat de jeugd betreft de touwtjes strak in handen. Als er zaterdags gevoetbald werd, moesten eerst de koeien van het veld, inclusief alles wat ze daar achter gelaten hadden. Daarna konden pas de strepen getrokken worden en de doelpalen geplaatst. (Bron: Lierenaars en hun handel van J.C. van der Mark)



*De voetbalkantine van 'Barre Dirk' Rietdijk. De Fa. Dekker had al reclame langs het veld aangebracht.*

De Duitsers dreigden medio 1942 de voetbalkantine te vorderen voor andere doeleinden. Om dat te voorkomen ontstond het plan om de houten kantine snel te demonteren en naar de tuin van Geert

van Etten aan de Kerklaan te verplaatsen. Na een simpele verbouwing ging hij daar met zijn jonge gezin gelijk in wonen. 'Barre Dirk' ruilde met de woning van Van Etten in de Molenstraat. Uiteindelijk heeft de familie nog vele jaren met plezier in deze 'voetbalkantine' gewoond voordat er in de jaren '50 een moderne woning op de tuin werd gebouwd.

Broer Tinus van Etten was ook in de Molenstraat gaan wonen en is daar altijd gebleven. Hij heeft zelf nooit op de tuin gewoond.

Tussen de twee tuinen van de gebroeders Van Etten lag vanaf de Kerklaan een laantje dat toegang gaf naar een drietal andere tuinbouwkavels. In de oorlogsjaren zijn Toon Kerklaan en Bert de Vreede daar gaan tuinen. Zij waren afkomstig uit de omgeving van Delft. Direct achter de tuinen van de gebroeders van Etten lagen nog twee tuinbouwkavels van totaal 2 ha. Daar is later Gerrit Dukker een tuinbouwbedrijf op begonnen. Hij was uiteindelijk van alle jonge, startende en katholieke tuinders de enige die uit De Lier kwam, en wel uit de Nieuwe Tuinen.

Een andere tuinder van het eerste uur was Cor Duijvestein. Zijn tuinbouwkavel aan de Kerklaan lag het dichtst bij het dorp, maar deze was wel zeer oneconomisch. Slechts via een smalle doorgang kon hij vanaf de Kerklaan bij zijn tuin komen. Zijn woonhuis met schuur stonden wel langs de weg. Op die plaats staan nu de huidige woningen Kerklaan 96 en 96a. Naast de tuin van Duijvestein lag in de richting van het dorp een open stuk weiland dat doorliep tot aan de 'tuin van Van der Mark'. De grens tussen dit stuk weiland en die tuin lag ter hoogte van de singel tussen de huidige Bleijenburg en Heimond.

In de beginjaren '60 had de gemeente De Lier plannen voorbereid om de woonwijk Blijenburg te gaan ontwikkelen met meer dan vierhonderd woningen. De plannen hebben uitgebreid ter visie gelegen en dhr. Duijvestein maakte met name bezwaar tegen de bouw van het laatste rijtje woningen langs de Kerklaan dat volgens hem veel te dicht tegen zijn tuin was gepland. Hij vreesde overlast en ook veel schaduwwerking voor zijn kassen. Daarnaast maakte hij zich zorgen over de waterhuishouding en waterafvoer naar het gemaal. De aangevoerde argumenten bleken voor de gemeente aanleiding om aan de bezwaren van dhr. Duijvestein tegemoet te komen en de plannen aan te passen. Het rijtje woningen langs de Kerklaan dat aan zijn tuin grensde werd op grotere afstand gebouwd en de ontstane ruimte gaf toegang tot een pleintje met garageboxen. Ook de woningen aan de Oosterlee kwamen verder van de kassen te staan.



*Een fraai gezicht op het dorp vanaf de Kerklaan begin jaren '60. De bouw van de wijk 'Bleijenburg' moet nog gaan beginnen, maar de bouwkeet en de hekken verraden toch wel de eerste activiteiten. Onderaan links is nog net de dam naar de tuin van Cor Duijvestein te zien. Het stuk weiland loopt door tot aan de tuin van Van der Mark. In het kleine witte huisje heeft de vrijgezelle tante Anna van der Mark gewoond. Op de tuin van Van der Mark staan nu de woningen vanaf de Tuinstraat tot aan de Heimond. Rechts zien we het stenen huis van de familie Voskamp. Die woning heeft er nog lang gestaan en was behoorlijk scheef gezakt. Vlak achter die woning is nog net het houten huisje van Piet Reedijk te zien. Op die locatie is later de Bleijenburg/Diepenburg aangelegd, haaks op de Kerklaan. Aan de linkerzijde zijn op het weiland de woningen vanaf de Bleijenburg tot aan Kerklaan 94 gebouwd met daar achter de woningen van de Oosterlee.*

Vanaf de Kerklaanbrug gezien, splitste de Kerklaan zich in een doorgaand pad richting 'Vreeburch' en een pad dat naar links afboog en aan de andere zijde van de poldersloot lag. Dit pad gaf toegang tot een aantal tuinbouwbedrijven. Ten tijde van de ontwikkeling van deze bedrijven was een rechtstreekse aansluiting op de Kerklaan nog onbespreekbaar. Vandaar dat er op eigen land een parallelweggetje ontstond zodat deze tuinders voor de bereikbaarheid van hun bedrijven niet meer afhankelijk waren van de familie Ammerlaan. Bij de katholieke tuinders kreeg dit weggetje de bijnaam 'het Gereformeerde laantje', omdat er een aantal gereformeerde tuinders naast elkaar gevestigd waren.



*Op deze foto van rond 1960 is aan de westzijde van de Kerklaan alleen nog maar glastuinbouw te zien. In de jaren '70 is op die locatie de 'Rode Buurt' of Bomenwijk ontwikkeld. Direct na het insteekhaventje begint links het Achterlaantje, toen nog niet meer dan een smal voet- en fietspad. Zo'n vijftig meter verderop, ter hoogte van de Tuinstraat, is de splitsing van de Kerklaan nog net te zien. Via dit 'Gereformeerde laantje' waren de tuinbouwbedrijven aan de linkerzijde van de poldersloot bereikbaar.*

De Kerklaan was vanaf de huidige Bleijenburg/Diepenburg tot aan de Kanaalweg eigendom van Ammerlaan. Toegang tot de tuinbouwbedrijven aan de linkerzijde, via de laan van Ammerlaan, lag heel gevoelig. Het voorste deel van de Kerklaan is in bezit van verschillende partijen geweest, maar daar zullen we een apart artikel aan besteden.