



## De Blaker 50 jaar, een bijzondere tuinderslaan in De Lier (1)

De ontwikkeling van boerenland naar tuinbouw. Het 50-jarig jubileum van de Blaker vormde de aanleiding tot het schrijven van dit artikel.

In 2013 was het vijftig jaar geleden dat een aantal tuinders een nieuw bedrijf startten aan de Blaker in De Lier. De Stichting Tuinbouwgronden had het oog laten vallen op deze kavel grasland en in 1963 waagden twaalf jonge ondernemers de sprong. Hun gezamenlijke start heeft gezorgd voor een hechte band tussen de tuindersgezinnen en dat heeft dan ook geleid tot de uitgebreide viering van hun 50-jarig jubileum.

### Aanleiding

In 1963 moest het leven aan de Blaker nog helemaal beginnen. De tuinbouw maakte een enorme groei door en er was veel belangstelling van jonge startende ondernemers om een eigen tuinbouwbedrijf te beginnen. Het was de tijd van toenemende verstedelijking en ook de stad Delft breidde in alle richtingen snel uit. Het stadsbestuur kocht steeds meer land- en tuinbouwbedrijven aan de randen van de stad op om de toenemende bevolking in moderne stadswijken te kunnen huisvesten. De groenteveiling Delft zag dat met lede ogen aan. Zij had in 1963 juist flink geïnvesteerd en net een splinternieuw kantoor- en veilinggebouw langs de Hoornseweg in Den Hoorn in gebruik genomen, waarmee men het aantal leden en de omzet op peil wilde houden. Het veilingbestuur ging participeren in de Stichting Tuinbouwgronden, die als doelstelling had geschikte landbouwgronden rondom Den Hoorn aan te kopen en die in cultuur te brengen voor moderne tuinbouwbedrijven. Met name tuinders die moesten wijken voor woningbouwprojecten, konden zich hier opnieuw vestigen, maar ook voor jonge startende tuinders lagen er volop kansen.



### Kadastrale overzichtskaart Oude Lierpolder uit 1813 met genummerde tekstverwijzingen.

#### Locatie

Begin jaren '60 was het oog gevallen op een kavel grasland (1, gearceerd) in de Oude Lierpolder aan de zuidwestzijde van de Noordlierweg (2), die op de kop grensde aan de Lee. Aan de westzijde van deze kavel lag een brede molensloot (3) met het gemaal van de Oude Lierpolder (4). De hele kavel lag op Liers grondgebied. De Stichting Tuinbouwgronden had onder de leden van groenteveiling Delft flink reclame gemaakt voor deze moderne tuinbouwkavels. Op 14 september 1963 verzamelde een 40-tal geïnteresseerden zich op het erf van de 17<sup>e</sup> eeuwse boerenwoning van Thomas Kester (5), die het bewuste land pachtte. Er volgde een rondleiding over het weiland, waarbij de koeien bijna achter de grote stekels schuilgingen en her en der stond er water in de ondiepe greppels. Na de bezichtiging werd in de serre van café De Gouden Leeuw in De Lier verder gesproken over alle kosten, rechten en plichten. Wie na deze presentatie serieus geïnteresseerd was, kon naam en adres opgeven aan de Stichting. Een paar weken later kregen acht belangstellenden een uitnodiging voor een bijeenkomst bij notaris Bensmann in Delft. Daar werden de kavels verloot door twaalf nummers in de hoed van een van de bestuursleden te doen. De afspraak was, dat de kandidaat-kopers op voorhand geen voorkeur voor een speciale kavel mochten uitspreken, maar dat kopers onderling wel mochten ruilen na de loting. Inderdaad werd er door sommigen later om diverse redenen van kavel gewisseld. Misschien is op die zaterdag in september 1963 in café De Gouden Leeuw wel de basis gelegd voor de vriendschappelijke relaties die in de jaren daarna zijn ontstaan. Het motto was: vieren als er wat te vieren valt en aan goede burens heb je meer dan aan verre vrienden.