

Na het overlijden van Cornelis van den Dool komt het eigendom van de boerderij met al het omliggende land in handen van zijn erfgenamen, o.a. Pieter van den Dool. Rond 1860 wordt alles verkocht aan Cornelis Tilanus uit Den Haag. Deze familie is van adellijke komaf en Cornelis heeft als beroep 'rentenier'. De boerderij en de landerijen in De Lier worden als beleggingsobject gekocht en de bedrijfsvoering werd aan een pachter overgedragen. Pieter van den Dool nam de pacht van de boerderij in eerste instantie over. Het was gebruikelijk dat een rentmeester namens de welgestelde familie toezicht hield en de pachtgelden inde.

In 1869 overlijdt Cornelis Tilanus in de Franse bergplaats Pau. Zijn weduwe Wilhelmina Alexandra van der Hoop houdt de Lierse bezittingen nog een paar jaar in eigendom. In 1874 koopt Frans van Staalduinen (1838-1898), landbouwer uit 's-Gravenzande, de boerderij met al het bijbehorende land. Hij is getrouwd met Antje van der Wel (1846-1932). Na de aankoop in 1874 verhuisde het gezin Van Staalduinen direct naar De Lier en namen zij hun intrek op boerderij Blijvenburg.



Frans en Antje hadden bij hun verhuizing naar De Lier reeds zes kinderen, waarvan de oudste zoon Arie al kort na de geboorte was overleden. Het nieuwe leven op boerderij Blijvenburg werd al snel overschaduwed door veel verdriet. Jongste telg Johannes, nog net voor de verhuizing in 's-Gravenzande geboren, overleed op 12 januari 1875, slechts negen maanden oud en ruim twee weken later overleed ook dochtertje Maria van twee jaar oud.

Op tweede Kerstdag 1875 kwam er weer wat geluk in het gezin Staalduinen. Het eerste kind in De Lier werd geboren en zij kreeg opnieuw de naam Maria. Daarna volgden er nog twee kinderen waarbij we ons voor het vervolg van dit verhaal met name zullen richten op zoon Johannes uit 1877.

Maar als je het schema bekijkt zien we dat Frans en Antje samen zes van hun kinderen overleefd hebben en moeder Antje zelfs al haar kinderen, op dochter Gerritje na. Nu kwam het in die tijd wel veel voor dat kinderen op jonge leeftijd stierven, maar zoveel verdriet in een gezin is bijna niet voor te stellen.

In september 1898 overlijdt ook vader Frans van Staalduinen, oud 59 jaar en boer op boerderij Blijvenburg. Alle bezittingen zijn overgegaan op zijn weduwe Antje van der Wel. Zoon Johannes is dan pas 21 jaar en zet het boerenbedrijf voort. Samen met zijn moeder laat hij in 1903 de boerderij grondig verbouwen met een compleet vernieuwd woongedeelte. Johannes had trouwplannen en zal de wens hebben gehad om in een moderne boerderij te gaan wonen. Hij trouwde op 23 mei 1903 met Klazina Sonneveld, afkomstig van de Nolweg. De oorspronkelijke 36 ha bouw- en weiland behoorden in 1903 nog steeds tot het eigendom van de familie Van Staalduinen.

